

Aan: persoonlijke adressering van elk adres
waar een gemeentelid woont vanaf 70 jaar.



CLEMENTINE nr 12, tot en met augustus 2017

Kwartaalbrief van Ineke Clement, predikant voor 70+ in Santpoort

Bij het kerkblad ontvangen mensen van 70 jaar en ouder de twaalfde Clementine. Om op de hoogte te blijven van wat de kerk voor ouderen doet en om de drempel te verlagen voor contact met mij, als u daar behoefte aan heeft.

Deze keer een overweging over het werk van vele vrijwilligers in de kerkelijke gemeente, toegespitst op één vrijwilligster in het bijzonder. Dan volgt een zeventekst en deze keer, door de zomerstop, een korte agenda van de bijeenkomsten voor ouderen.

De maand juni houden mijn man en ik vakantie en neemt ds. Otto Sondorp waar. In juli en augustus ben ik nog helemaal beschikbaar en hoop ik in elk geval ook een aantal mensen thuis persoonlijk te groeten.

Mijn afscheidsdienst is gepland op zondag 27 augustus.

Aansluitend zal de laatste Clementine verschijnen...

Mede namens mijn man Roel Pomp,
met een hartelijke groet,



Ds. Ineke Clement, tel 023-5387095 of 06-13799739. E-mail: inekeclement@kpnmail.nl
Bij afwezigheid neemt ds Otto Sondorp waar,
tel: 06 15908560. Zie ook het kerkblad.

Levende stenen

"Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel", schrijft Petrus in zijn eerste brief.

Ooit voorgelezen als tekst bij de bevestiging van ambtsdragers in de gemeente waar ik toen predikant was. Het is me altijd bij gebleven, want het is een mooi beeld: de stenen vormen de kerk met als fundament *"de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid"* zegt Petrus vooraf. Dat hebben we net gevierd met Pasen en het is een stevige basis.



"Lithops, de levende-steen plant"

Het gaat niet om de letterlijke stenen van een kerk maar om de mensen die samen de gemeente vormen, misschien wel ongeacht het gebouw. Ik geloof dat, zelfs als de kerk als gebouw misschien op den duur verdwijnt - wie kan in de toekomst kijken? - , we als levende stenen elders verder zullen gaan. Ook in de tijd van de eerste christengemeenten kwamen mensen in huisgemeenten bij elkaar en hadden ze geen mooi gebouw. Zo vormden zij en kunnen ook wij een 'geestelijke tempel' vormen. Bestaande uit mensen die naar elkaar omzien en blijven vieren dat ze op kostbare grond geënt zijn.

Anders gezegd: de gemeente is breder dan een gebouw en bestaat uit allemaal 'stenen': beroepskrachten, ambtsdragers en vele, vele vrijwilligers, zichtbaar en onzichtbaar.

Ze dragen allemaal hun steentje bij en voelen zich verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeenschap.

Vrijwilligers

Bij het afbouwen van mijn laatste baan, realiseer ik me des te meer hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Dat was in het werken in de zorg ook zo; vaak maakten de vrijwilligers voor bewoners of patiënten het mogelijk om nog een beetje te genieten. En hier in Santpoort heb ik uiterst plezierig samen gewerkt met vrijwilligers. Ze vormen de schakel naar het predikantswerk. Wat had ik moeten beginnen zonder tips van vrijwilligers voor bezoeken in de gemeente? En hoe zou ik zonder al die levende stenen een preek moeten schrijven die ook nog handen en voeten heeft in de dagelijkse praktijk?

Vaak wordt aan het eind van de rit een dankwoord gesproken en dan wordt gezegd: "ik kan niet alle namen opnoemen en ik hoop dat ik niemand vergeet". Dat komt omdat er zoveel **stille krachten** zijn...

Beide woorden zijn kenmerkend: vrijwilligers doen vaak stil hun werk, blazen niet hoog van de toren, maar het zijn wel krachten die onmisbaar zijn in de opbouw van onze gemeente.

Maar een 'dankwoord op het eind van de rit' is nog niet aan de orde want ik werk nog tot september in uw midden. Waarom dan toch in de Clementine een stukje over vrijwilligers? Wel, het is een aanloop om rond Koningsdag uit te kunnen roepen: Dat werk verdient een lintje! Liever gezegd: **Zij** verdient een lintje!

Een lintje van de koning!

Het staat niet in verhouding tot haar bescheidenheid en misschien is ze er wel verlegen van geworden, maar we wilden dit jaar weer een van de vrijwilligers een lintje met medaille laten uitreiken.

Dus heeft de burgemeester van Velsen op 26 april aan **FIJA BORST** een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Van harte gefeliciteerd en dank! Voor je jarenlange inzet, met name voor het ouderenwerk in onze gemeente. Voor het mee organiseren van de ouderenmorgens en je werk in de zoekgroep, voor je stille maar aanhoudende trouw aan onze kerkelijke gemeente.

Het zijn even zo vele stevige stenen om onze gemeenschap op te bouwen en bij elkaar te houden. **DANK!!!**



Zegen

Om mee te nemen, een zegentekst uit het Nieuwe Liedboek, ontleend aan de vieringen in Iona, voor jou en voor allen die dit lezen:

In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD

In ons komen en in ons gaan

DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht,

DE LIEFDE VAN GOD.

Bij het einde, nieuw begin,

DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,

THUIS TE BRENGEN.

AMEN.



Programma ouderenwerk t/m zomer 2017

Alle activiteiten zijn in een zaal in de Dorpskerk, tenzij anders vermeld.

Dinsdag 23 mei, Ouderenbijeenkomst

Met ds. Aart Mak als gast. Het zal gaan over het verband tussen Christendom en politiek. Om 10:00 uur staat de koffie klaar.

Donderdag 6 juli, de laatste ouderenmorgen voor de zomer, een gezellig afsluitend samenzijn met zang, spel en bingo, ook weer vanaf 10.00 uur in de ontmoetingsruimte.

Coördinatoren bezoekgroepen:

Noord, sectie 1 mevr. Fija Borst, tel 5375071,

sectie 2 mevr. Diny Markerink, tel 5376816;

Santpoort Zuid mevr. Aly Tijssen, tel 5491282